

De naam *Erigeron* is afgeleid van 'oude man', omdat de pluizige zaadhoofdjes hier wel wat op lijken. Omdat ze hun haardos (zoals wel meer onfortuinlijke mannen overkomt) uiteindelijk verliezen en de pluizige zaadjes daarbij hun eigen weg gaan, kom je er nooit meer vanaf. Maar waarom zou je deze lieve bloemetjes kwijt willen?



Sinds ik *Verbena bonariensis* plantte, zie ik steeds vaker de kolibrievlinder in mijn tuin.

AAN DE WANDEL

Een van de leukste dingen van mijn tuin is, dat het er zo leeft. Ik blijf mij verbazen over hoe snel bepaalde insecten onderdeel worden van mijn tuin wanneer ik waard- en drachtplanten voor ze neerzet. Het is bijna alsof ze meelazen, terwijl ik plannen maakte en dachten: 'Ah, we worden verwacht, op naar Annes tuin'. Sinds ik *Verbena bonariensis* (ijzerhard) plantte, zie ik bijvoorbeeld steeds vaker de kolibrievlinder in mijn tuin. Boven de paarse bloemhoofdjes is het een drukte van belang en ik zou mijn tuin niet kunnen voorstellen zonder deze *Verbena*. Nu geldt hiervoor dezelfde waarschuwing als voor *Erigeron karvinskianus*, die andere onmisbare boef in mijn tuin: de kans dat je er weer vanaf komt, is vrij klein. Beide bloeiers zaaien zich overal uit, maar omdat ze matig winterhard zijn, vind ik dit prima. *Verbena* combineert prachtig met vrijwel alle soorten planten door zijn luchtige groeiwijze. Zelfs vooraan in de border staat hij prachtig, omdat je er doorheen kunt kijken. Het mooiste vind ik het wanneer ijzerhard aan de wandel gaat en zelf bepaalt waar hij verschijnt. Dit oogt natuurlijker dan je als tuinier ooit zult bereiken. De zaailingen zijn gelukkig wel goed te herkennen; als het er te veel worden, trek ik ze er resoluut uit.

Verbena combineert door zijn luchtige groeiwijze prachtig met vrijwel alle soorten planten.



Anne Wieggers is groenateur en tuinontwerper. Ze creëert uitbundige, natuurlijke tuinen waar mensen, vlinders en bijen niet uit weg te slaan zijn. Op deze plek in Tuinseizoen deelt ze een jaar lang haar ervaringen uit haar eigen tuin. Meer over Anne lezen? Kijk op www.Annesduurzametuinten.nl

ONMISBARE BOEVEN

Ik heb een paar absolute favorieten, planten die zeker niet geschikt zijn voor de nette tuinier. Mijn onmisbare boeven, noem ik ze. Waar ik ook gek op ben is fruit en dat mooie bolgewas *Nerine*. Nu kun je met beide aan de slag.

FOTO'S: ANNE WIEGERS, EEFJE DOPPEN (PORTRET)



Gras of geen gras?

Een andere onmisbare boef in mijn tuin is mijn hond Nova. Haar aanwezigheid is soms vreselijk frustrerend, omdat ze in staat is al mijn harde werk in een baldadige bui om te toveren in chaos. Toch kan ik haar niet missen als gezelschap tijdens het tuineren en na een flinke tijd trainen en gezucht (van beide kanten) hebben we een oplossing: Nova mag los gaan op het gras, mits ze mijn planten en kippen met rust laat. Dit betekent dat mijn gazon nooit prijzen gaat winnen. Nu moet ik zeggen dat ik nooit veel heb gegeven om een lapje perfect groen gras. Laat dat maar over aan de golfbaan. Vaak genoeg laat ik gras zelfs helemaal weg uit mijn tuinontwerpen. Het voegt weinig toe aan biodiversiteit, vooral vergeleken met een goed gevuld bloembed, en in een kleine tuin kan slimme beplanting een klein lapje grond groter doen lijken. Toch vind ik het heerlijk om in het gras een boek te lezen en het biedt een goede speelplaats. Ik heb nog overwogen om het te vervangen door loopkamille, maar ik ben bang dat dit de mensen, kippen en een hond die allen enthousiast gebruik maken van mijn tuin niet zal overleven. Vandaar dat ik toch een lapje gras heb aangelegd, maar dan wel met krokussen, waardoor ik altijd te laat maai om nog een strakke grasmat te krijgen. Als het loof van de krokussen de tijd heeft gehad om af te sterven (dit zorgt voor goede bloei volgend jaar, omdat de bol alle energie terugtrekt) en ik dan eindelijk de boel kort heb, viert Nova al rollend uitbundig dat het voorjaar is. De beste optie voor mij is dan maar reparatiewerkzaamheden toe te passen. Ik neem een bladhark, schraap stevig langs de zielige plekken, voeg een mengsel van scherp zand en fijne compost toe, en zaai ze in met graszaad. Met een beetje warm weer en water geven, is het razendsnel weer dichtgegroeid. Hoe lang het mooi blijft, ligt maar net aan hoe de grasmat behandeld wordt. De kans is groot bij jou beter dan bij mij...



DE TUIN ALS TOEVLUCHTS-OORD

Een tuin kan een waar toevluchtsoord zijn. Weg van alle drukte, omgeven door kalmerend groen, lijkt het wel een andere wereld. In mijn tuin heb ik verhoogde bedden gemaakt met hierin mijn favoriete mediterrane planten. De Toscaanse jasmijn en rozemarijn ruiken heerlijk en omdat er op de verhoogde bedden ook gezeten kan worden, ben ik op ooghoogte omgeven door deze planten. Maar is een fantastische tijd voor tuinplannen. Laat je ideeën de vrije loop en creëer je eigen rustpunt.



1



2



3

FRUIT UIT IEDERE TUIN

Zelfs uit de kleinste tuin kun je vers fruit eten. Maart is een goed moment om hier werk van te maken.

- 1 Zelfs op een schaduwrijke plek kun je kersen kweken. Deze morelkers groeit overal goed en het fruit is heerlijk in toetjes, jams of sauzen.
- 2 Appelbomen hoeven niet manshoog te zijn en in een boomgaard te staan. Een zuilvorm kiezen betekent dat je werkelijk overal een appelboomje kwijt kan.
- 3 In de bebouwde kom is privacy een groot goed. Een fruitboom in leivorm fungeert als een heggetje op een stokje: weg is de inktijk.
- 4 Aardbeien zijn prima in hangmanden te kweken. Hier verbloemen ze het schuurtje van mijn buurman. Een ideale plant om in het voorbijgaan van te snoepen. Bij mij groeien ze naast het terras waar 's avonds vaak gegeten wordt. Zo is het toetje nooit ver weg.
- 5 Blauwe bessen zijn ideaal voor de wat kleinere tuin. Ze houden van zure grond, wat je ze perfect kan bieden door ze in ruime potten aan te planten.
- 6 Rode en zwarte bessen zijn goed verkrijgbaar op stam. Op deze manier is er altijd wel een plekje te vinden waar ze tussen passen.

‘Appelbomen, rode en zwarte bessen... deze maand kun je ze planten! En zet meteen wat aardbeien in een pot.’



4



5



6

Nerines planten

Een oproep om bollen te planten in maart klinkt misschien wat vreemd, toch is dit hét moment om hiermee aan de slag te gaan. *Nerine* oftewel kliplelie - wat alles zegt over de plaats waar je deze in het wild aantreft - zou ik niet kunnen missen in mijn tuin.

Nu planten, betekent deze herfst verbluffend mooie bloemen. Bij mij bloeien ze door tot in december. Ze lijken wel wat op *Agapanthus*, en dat is niet gek. Beide komen uit Zuid-Afrika en beide zijn een bolgewas. Ze komen in alle tinten roze en wit. In Nederlandse tuinen zie ik ze jammer genoeg zelden. Als snijbloem kennen we ze dan weer wel. In Engeland worden ze veel meer toegepast. De laatste jaren zijn ze door kruisingen steeds meer winterhard geworden en dus ook steeds betrouwbaarder. Je plant een *Nerine* op een plekje waar je minstens halfschaduw, liefst flink wat zon hebt, en laat het topje boven de grond uitsteken. Ze hebben een beetje een peervorm. Begraaf het ronde deel, en laat het slanke deel, de neus, zo'n 2 cm boven de grond uitsteken. Geef ze wel wat ruimte; houd zo'n 25 cm aan tussen de bollen. Verrijk de grond waarin je ze plant met een beetje compost, en als je op klei tuiniert, met wat grind en compost om de drainage te verbeteren en rotten te voorkomen. In potten zijn ze ook ideaal. Je kan ze dan op het moment dat ze beginnen te bloeien op het terras of naast de deur zetten. Direct na het planten is het goed ze niet te laten uitdrogen. Dit lijkt vreemd bij een bolgewas, maar het verschil met de bollen die we in de herfst planten, is dat die een winterrust in gaan. *Nerines* daarentegen moeten direct aan de slag om dit najaar al te bloeien. Daar zullen ze een slokje drinken bij nodig hebben. Hierna rest je niets dan ze met rust te laten. Ze houden niet van schoffelen vlakbij hun domein en weigeren als ware diva's te bloeien als ze te veel gestoord worden. Laissez-faire dus, geniet van de prachtige bloemenpracht, en dek ze na hun show toe met een laagje blad, stro of cacaooppotten om ze het ergste van de winter te laten overleven.



VOLGENDE KEER Anne vertelt je alles over kippen in de tuin en over 'Anne's apotheek', de medicinale kruiden in haar tuin

